



Vissen in Spanje met Roned Sportfishing

Voor de tweede keer zijn wij in augustus 2019 gaan zeevissen in Riumar Spanje.

Riumar is een rustig maar gezellig vakantiedorp en ligt tussen de rijstvelden en aan zee met een mooi strand. De rivier de Ebro komt hier uit in zee, waardoor het een ideale visbestemming is voor zowel zoet als zout water vissen.

De eerste keer vissen in Riumar, augustus 2016, waren we nogal sceptisch (eerst zien dan geloven) omdat de Middellandse zee niet echt meer bekend stond als goede visserij. Echter door de visvangsten waar Roned reclame mee maakte hebben wij het toch geriskeerd en gelukkig hadden we het fout, de eerste dag en de dagen daarna op zee wemelde het van de aasvis en konden we makkelijk wat aasvis vangen voor de tonijn.

We hebben toen veel vis gevangen van allerlei soorten zoals Bluefish, Bonito's, Geelvin tonijnen, Dorado's enz. op een licht hengeltje is het een leuke sport.

En dan natuurlijk de grotere tonijnen deze worden gevangen op de zwaardere hengels. We hebben ook nog een nacht op de Ebro gevist en mooie meervallen gevangen. Je kan wel zeggen dat Riumar een echt vissersdorp is. Je ziet overal mensen vissen vanaf de kant, of met een klein bootje in de Ebro, of in het brakke water van de Ebro en de zee.

Ze hebben ook een leuke haven waarvan je vertrekt, en waar je in het restaurant na afloop wat kan eten, een koud drankje kan drinken en genieten van het uitzicht.

We waren verkocht en wilden zeker nog eens terug.

Terug naar 2019.

We zijn met z'n vieren eind juli 2019 met de auto afgereisd naar Riumar. We hadden ook met het vliegtuig gekund, maar we hadden er eentje bij ons die niet durfde te vliegen. Met het vliegtuig land je op Barcelona en vandaar is het 180 kilometer naar Riumar.

Ron, de Nederlandse eigenaar van Roned Sportfishing had een mooie villa voor ons geregeld met zwembad en stond ons op te wachten met de sleutel.

We hebben vijf dagen de boot gehuurd om op zee te vissen.

Ron vist met twee boten, zichzelf en Gaby, beide ontzettend fanatieke vissers. Omdat wij graag voor de wat grotere vissen wilden gaan hebben ze sardines meegenomen om de vis te voeren, chummen noemen ze dat, ze snijden de sardines in stukjes en gooien die regelmatig over boord met de stroom van de lijnen van de hengels mee. Je kan ook met een spinhengel op andere soorten vissen, je kan zelf bepalen hoe en waar je op wilt vissen.

Vaak als wij terug voeren naar de haven stopten we af en toe om een hengel uit te gooien waar het wemelde van de aasvissen, je weet nooit wat eronder aan het jagen is.

Gedurende de vijf dagen vissen hebben we elke dag tonijnen gevangen, met de kleinste van 50 kilo tot 145 kilo, dus dat zijn mooie beesten.

Ook goede visserij op de spinhengel met wat kleinere vissen dat is ook een leuke sport.

Een paar weken later had Ron een record van een tonijn van omstreeks 300 kilo, dus de hele grote zwemmen daar ook rond.

Omdat Ron de grotere vissen niet wil beschadigen door ze aan boord te trekken is het catch en release, waar wij zelf ook een voorstander van zijn.

We hebben mooie foto's met de vissen je moet alleen voor een foto met de grotere vissen wel zelf het water in.

Al met al was het een weer een visrijke, maar ook een betaalbare, visvakantie en een heerlijk weekje ontspanning. Het is een leuke vakantie voor een groep vissers, maar ook voor de mannen die met hun gezin vakantie willen vieren en een dag of wat willen vissen op zee of op de Ebro.



Naar nu, 2021.

Helaas konden wij verleden jaar, 2020, niet vissen vanwege de Coronapandemie, maar wij zijn nu allen ingeënt en tot nu toe nog welkom in Spanje, dus hebben we toch nog een weekje geboekt.

Voor meer informatie en mogelijkheden kijk op de site ronedspanje.nl. Ze hebben ook een leuke [facebook pagina](#) met actuele informatie over de vangsten.

Groetjes Cor, Klaas, Harry, Dave en Lisette

Hieronder een kleine foto compilatie van vissen in Spanje met Roned Sportfishing



